

Dr. H.J. Agteresch, ziekten en genezing in de Bijbel, Uitgeverij Den Hertog – Houten, 166 blz.; € 17,50

Gods Woord beschrijft ons niet alleen de zondeval in Adam, maar ook de vreselijke gevolgen ervan, onder andere ziekte, pijn en eenzaamheid. Dr. H.J. Agteresch, werkzaam als internist-hematoloog in een ziekenhuis, heeft zich verdienstelijk gemaakt door ziektebeelden te beschrijven, waaraan de mensen in de tijd van de Bijbel leden, en die ook vandaag nog veel voorkomen. Op een heldere wijze behandelt de auteur de oorsprong en het voorkómen van ziekten. In dit boek leest u over diverse ziekten bij mensen van alle leeftijden en standen in het maatschappelijke leven, onder andere ook die van meelastsheid en bezetenheid.

De schrijver gaat in op diverse aspecten van genezing, zoals het gebruik van medicijnen en ziekenzalving. Het boek heeft een pastorale insteek, daar dr. Agteresch ook aangeeft hoe de Heere door middel van ziekten geestelijke lessen wil leren. Deze arts geeft de Bijbelse lijn aan door erop te wijzen dat we bij ziekte de Heere niet mogen verzoeken, maar ons moeten stellen in de weg van de geoorloofde middelen. Het blijkt dat als de auteur over bijvoorbeeld de alternatieve geneeswijze schrijft, hij een uitgesproken mening heeft. Gaat het echter over het vaccineren tegen infectieziekten, dan schrijft hij dat dit een gevoelig onderwerp is. Hij geeft toe dat men aanvankelijk vaccineren algemeen afwees als vooruitlopen op Gods voorzienigheid. Opmerkelijk dat dit gedachtegoed door de stellingname van een predikant zo'n omslag heeft gemaakt. Het was ds. A. Vergunst die in 1978 voor het eerst in *De Saambinder* wees op de persoonlijke verantwoordelijk-

heid in deze, met de woorden: *Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd* (Rom. 14:5b). Met dit Bijbelse criterium stemmen we ook van harte in, zoals de kanttekening het aangeeft: 'Namelijk dat hij zulks doende, niet zondigt en niet voorheeft God te vertoornen, en wetens tegen Zijn wil te doen; en dat hij dienvolgens ook naarstiglijk onderzoeke, welke van beide den Heere behaagt.' Doch ook in 2014 willen we benadrukken dat het de Heere behaaglijk is als wij erkennen dat Hij regeert en dat wij afhankelijk zijn in tijdelijke en geestelijke zaken. Deze opmerking doet verder niets af van de waardevolle en leerzame inhoud van het boek. ■